

Die sewende dag – dag van rus

Gen 2:1-3

26 Maart 2023

1. Vantevore: God het die skepping geskep sodat dit gevul kan wees met lewe wat Hom verheerlik. Tuin van Eden was eerste tempel – maar sonder ‘n brandofferaltaar, waskom en verbondsark.
2. Die sewende dag: God se rusdag
 - a. God se skeppingswerk was voltooi na ses skeppingsdae (Gen 2:1-2)
 - b. Gevolglik rus God op die sewende dag van Sy skeppingswerk (Gen 2:2-3, Heb 4:3b)
 - c. Sewende dag is nie afgesluit met “En dit was aand en dit was oggend die 7de dag” nie – duur dus steeds voort – dus: God rus steeds van Sy skeppingswerk
 - d. Oënskynlik kort periodes van rus oornag gedurende die 6 skeppingsdae (Gen 1)
 - e. Alhoewel God steeds rus van Sy skeppingswerk, werk Hy tog ook steeds aan Sy verlossingswerk (Joh 5:15-18)
3. Die rus van die gelowige
 - a. God het die sewende dag geseën en dit heilig verklaar (Gen 2:3)
 - b. Sewende dag ontwikkel in die Bybel as rusdag vir die mens:
 - Rusdag met gewyde byeenkoms (Lev 23:3)
 - 4de Gebod: motivering in Eks 20:8-11 is God se rus na skeppingswerk; motivering in Deut 5:12-15 is God se verlossingswerk
 - Sabbatdag moes geheilig word toe God manna gegee het (Eks 16:22-30)
 - Sabbatsjaar sluit rus in vir land en verlossing vir slawe (Lev 25)
 - c. Vir die mens volg dag van rus op 6 dae van werk aan skeppingsopdragte
 - Heers oor die diere – dit is ons daaglikse werk
 - Bewerk die tuin – hou God se heiligdom in stand
 - Bewaak die tuin – bewaak God se heiligdom
 - Onderwerp die aarde – brei God se heiligdom uit
 - d. Skeppingsopdragte word gegee voor sondeval – om te werk is nie deel van straf op sonde nie
 - e. Rus het dieper betekenis: is ook die gevolg van God se verlossingswerk
 - Rus in beloofde land (Deut 12:10, Jos 11:23), rus van vyande (2 Sam 7:1)
 - Ewige rus vir gelowiges (Heb 4:8-11, Op 14:11-13)
 - Gelowiges gaan rus van hulle skeppingsopdragte – want dit is afgehandel
 - Gelowiges is nie passief in ewige rus nie – verlustig hulle in God se verlossing (Op 5:8-10)
4. Samevatting
 - a. God: Skep/rus, skep/rus, skep/rus ... vir 6 dae; daarna rus God op sewende dag vir ewig van skeppingswerk want dit is klaar, maar werk aan verlossingswerk
 - b. Gelowige: werk aan skeppingsopdragte vir 6 dae/rus op 7de dag, werk aan skeppingsopdragte vir 6 dae/rus op 7de dag ... tot bydrae tot skeppingsopdragte klaar is, daarna ‘n ewige rus waar God verheerlik word oor Sy verlossingswerk
5. Implikasies
 - a. Respekteer elke 7de dag as rusdag
 - b. Respekteer jou skeppingsopdragte
 - c. Sien met opgewondenheid uit na die ewige rus waar ons lofoffers aan God gaan bring (Rom 5:2, Heb 13:15)