

Ontwikkeling in die verbond met Abraham

Gen 17:1-16

24 September 2023

1. Konteks van die ontwikkeling in die Abramverbond in Gen 17
 - a. Abram het die belofte van groot nageslag geglo, die Here het hom dit as geregtigheid toegerekken (Gen 15)
 - b. Abram sou nie die fisiese inname van die land beleef nie, maar sou in vrede sterf (Gen 15)
 - c. Die Here neem die verantwoordelikheid – want Hy het alleen tussen die stukke diere deurbeweeg (Gen 15)
 - d. Abram verwek ‘n kind by Hagar – deel van sy fisiese nageslag, maar nie deel van sy ware nageslag nie (Gen 16)
2. Verder ontwikkelings in die verbond met Abram (Gen 17:1-16)
 - a. Ontwikkeling 1: Leef voor My en wees onberispelik (Gen 17:1-2)
 - In Gen 15 was daar nie ‘n verwagting oor Abram se lewe nie – nou wel
 - Abram moet nou soos Noag leef (Gen 6:9)
 - In Gen 16 het Abram nie onberispelik opgetree nie – wat nou?
 - Abram val op die grond (vgl Eseg 1:28, Op 1:17)
 - Aard van die verbond is steeds ‘n genadeverbond (Rom 4:1-5) – maar toegerekende geregtigheid moet lei tot lewe in geregtigheid (vgl Jak 1:18)
 - b. Ontwikkeling 2: Abram is vader van menigte nasies (Gen 17:4-6)
 - Verskeie nasies uit Abram se fisiese nageslag: Israel uit Isak, nasies uit Ismael (Gen 25:12-18), nasies uit Katura se kinders (Gen 25:1-4)
 - Fokus is egter op ‘n heilige nasie wat ‘n koninkryk is – uit baie nasies (vgl Eks 19:5-6, 1 Pet 2:9)
 - c. Ontwikkeling 3: Abramverbond is ‘n ewige verbond (Gen 17:7)
 - Volle vervulling sal eers gebeur met wederkoms
 - d. Ontwikkeling 4: Die Here sal vir Abram en sy nageslag ‘n God wees (Gen 17:7-8)
 - Fokuspunt van die verbond met Abram
 - Alle opvolgende verbonde bou hierop: Sinaiverbond (Eks 19:4-6, Eks 20:2), Dawidverbond (2 Sam 7:14), nuwe verbond (Jer 31:33), volle vervulling (Op 21:3)
 - e. Ontwikkeling 5: Abraham en Sara ontvang nuwe name (Gen 17:5, 15)
 - Abram = verhewe vader, Abraham = vader van baie nasies
 - Fokus in OT is grotendeels op Israel, maar dit sal later uitbrei na alle nasies
 - Sarai, Sara = prinses, vorstin
 - Abraham en Sara word nuutgemaak met nuwe name – gelowiges ook (Op 2:17, 3:12)
 - f. Ontwikkeling 6: Besnydenis as teken van die verbond (Gen 17:9-14)
3. Opsomming van die Abrahamverbond:
 - a. Beloftes van nageslag en land word eers vervul met wederkoms
 - b. Intussen gee die Here geregtigheid aan die wat glo, hulle sal in vrede sterf
 - c. Maar hulle toegerekende geregtigheid moet sigbaar word in lewe van geregtigheid
 - d. Ware nageslag van Abraham kom uit menigte nasies versamel oor lang periode
 - e. Die Here sal die ware nageslag se God wees, en hulle sal Sy volke wees
 - f. Die Here het die verantwoordelikheid op Homself geneem om dit te laat realiseer